

NHB Nr 2 2016
Norrehedsbladet



FN

Hur funkar det?

Historia, syfte och lite till

Helsingborgs nya vattentorn

Så här blir det

Anpassad Arbetsverksamhet

Från AMF till VOF

Nytt på Norrehed

Förändring; det enda vi kan vara säkra på är att saker och ting befinner sig i konstant förändring. Ett frö växer upp, blir ett träd, som efter en tid dör och slutligen blir till jord, vi människor föds och dör. Även en sten förändras, det tar bara längre tid. Inget i universum undgår förändring.

Det pågår ständiga förändringar i samhället, tyvärr inte alltid till det bättre vilket vi kan se i vår omvärld. Då har ju FN en stor roll att fylla, att enligt deras egna ord se till att de "männliga rättigheterna respekteras, att förebygga väpnade konflikter, uppnå social och ekonomisk rättvisa och en hållbar utveckling". Det är en fantastisk målsättning, och FN gör tveklöst skillnad i en värld där många är offer för makthunger, girighet och katastrofer av alla de slag. Men hur funkar FN? Blev det som det var tänkt? Vi har en artikel om detta.

Alla människor har ju en historia, och det var en lyckträff när jag åt lunch med en kollega och fick reda på att han varit FN-soldat. Så det blev en intervju med honom också.

Förändringar ja; SIA-verksamheterna inom Anpassad Arbetsverksamhet som länge funnits i Arbetsmarknadsförvaltningen kommer vid årsskiftet gå över till Vård- och omsorgsförvaltningen. Det är en stor förändring som berör både anställda och deltagare. Det blir en intervju med Ingrid Olin-Månsson, enhetschef på AnA.

Sista förändringen handlar om Helsingborgs nya vattentorn som ska börja byggas nästa år. Det kommer att bli ett nytt landmärke i Helsingborg.

Den viktigaste förändringen sker ändå i oss själva, och det är vårt eget ansvar att se till att den går åt rätt håll.

Arbetsmarknadsförvaltningen genomgår nu en total förändring av sin organisation. Den kommer framöver bestå av fyra verksamhetsdelar som samspelar, se skiss nedan. Det är en omställning till att vara en processorganisation, där invånaren är i fokus.

Att jobba processinriktat innebär i korthet att ha tillit till varandra och samarbeta över organisationsgränser, och att ha det gemensamma målet för ögonen – att invånaren ska komma i arbete, studier eller egen försörjning, säger Jesper Theander, förvaltningschef.

- Vi ska optimera vårt gemensamma arbete, inte de olika delarna, förklarar Jesper.



En annan stor förändring som sker vid årsskiftet är att enheten Anpassad Arbetsverksamhet går över till Vård- och omsorgsförvaltningen. Läs separat artikel inne i tidningen.



Lyssna på texten här



Pia Nielsen

Pia Nielsen som länge varit en nyckelperson på Kompetenscenter tog i höstas tjänstledigt för att prova på en tjänst på Kvinnojouren i Höganäs, där hon under lång tid jobbat ideellt. Pias tidigare arbetsuppgifter togs över av Ulrika Ståhl som nu vikarierar fram tills årsskiftet.

Receptionen och ovanstående samordnartjänst som numera finns i AnA:s regi, kommer att övertas av AMF vid årsskiftet. Hur det blir med tillsättning av dessa tjänster är i skrivande stund inte klart ännu.



HELSINGBORG



Lyssna på texten här

Bild baksida: Rebecca Sundgren

Norrehedsbladet ges ut 2-3 gånger om året av SIA Media.

Redaktör:
Carl Ingelsson

Ansvarig utgivare:
Ingrid Olin-Månsson

Redaktion:
Fredrik Bernhoff
Rebecca Sundgren
Christian Ulf
Jacob Argelius
Kristina Bengtsson
Linnéa Wijkmark

Tel: 10 66 80

FN - hur är läget?

FN är en internationell organisation som grundades 1945 efter att NF (Nationernas Förbund, föregångaren till FN) misslyckats med syftet att förhindra andra världskriget. NF hade startats 1920 efter första världskriget för att garantera att inget liknande skulle hända igen.

I FN:s stadgar finns beskrivet ändamålet, grundsatser och syften, huvudorganens regler och uppgifter, och olika bestämmelser som medlemsländerna förbinder sig till.

Här framgår att man jobbar för att de mänskliga rättigheterna respekteras, att förebygga väpnade konflikter, uppnå social och ekonomisk rättvisa och en hållbar utveckling. Man jobbar också med att ge humanitär hjälp vid krig eller katastrofer av olika slag och med att upprätthålla internationell lag, bland annat genom Internationella domstolen. Det är inte heller bara katastrofhjälp man ger, utan det finns många informations- och utbildningsprogram i FN:s regi, man har också många kampanjer runt om i världen. Bland annat är UNICEF och UNHCR delar av FN.

FN har en budget på ungefär 30 miljarder dollar om året och finansieras av medlemsländerna. Det verkar mycket men är ändå inte ens tre procent av världens militära utgifter per år. Man har de senaste decennierna haft problem med att medlemsländer inte betalt eller fryst inbetalningar, då främst USA som står för 22% av budgeten, även i lågkonjunktur.

AFRIKA	AMERIKA	ASIEN	EUROPA
Angola	Colombia	Afghanistan	Cypern
Boko Haram	Haiti	Al-Qaida	Georgien
Burundi		Den islamiska staten (IS)	Kosovo
Den arabiska våren		Filippinerna	Tjetjenien
Den Centralafrikanska republiken		Golanhöjderna (Syrien och Israel)	Ukraina
Den demokratiska republiken Kongo		Irak	
Elfenbenskusten (Côte d'Ivoire)		Jemen	
Etiopien och Eritrea		Kashmir	
Liberia		Kurdistan	
Libyen		Libanon	
Mali		Nepal	
Somalia		Palestina	
Sudan - Darfur		Sri Lanka	
Sydsudan		Syrien	
Västsahara			

För närvarande har FN konfliktinsatser i åtskilliga länder i världen, främst i Afrika och Asien.



Text: Jacob Argelius
Bild: Wikipedia/flickr



FN-affisch från 1945

Det finns ett stort behov av ett FN i världen. Även om FN tveklöst gör en stor skillnad i världen och hjälper miljoner människor så saknas det inte kritik.

FN – Spruckna drömmar är en FN-kritisk bok av Fredrik Segerfeldt som gavs ut 2011. Här ger han sin bild av FN, en bild som många anser är sann, även om det finns åsikter i varierande grad om detta. Nedan från bokens presentation:

“ Hur skulle den sämsta tänkbara rollfördelningen för en internationell organisation se ut? Folkmördare (Rwanda) skulle vara ansvariga för säkerheten, kommunistiska enpartistater (Kina) skulle verka för mänskliga rättigheter, vanstyrda afrikanska stater (Zimbabwe) skulle sköta den ekonomiska utvecklingen och fundamentalistiska muslimer (Saudiarabien) främja kvinnors rättigheter. Och så en dyr, korrupt och ineffektiv administration ovanpå det hela. Det är så FN ser ut. FN bygger på en naiv önskedröm som spruckit, gång på gång.”

För att bli medlem i FN måste landet bli godkänt i en process. Medlemskapet är, enligt FN-stadgan, “öppet för alla fredsälskande stater som accepterar obligationerna i stadgan och kan/vill uppfylla dessa obligationer”.

FN har för närvarande 193 medlemmar varav 20 är demokratier (79 om man räknar med så kallade o-perfekta demokratier), resten är hybridstater eller auktoritära regimer (förutom 28 som är “otestade”).

Så man höjer onekligen lite på ögonbrynen när detta innebär att stater som exempelvis Nordkorea, Somalia och Syrien anses vara fredsälskande länder som kan och vill uppfylla FN:s stadgar. FN har ibland kallats diktaturnäste. Dock är ju alla 193 nationer samlade under samma målsättning, även om prat och handling ofta ligger väldigt långt ifrån varandra...



Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare 1953-1961, då han omkom i en omtvistad flygolycka.

FN - hur är läget? forts...

Text: Jacob Argelius

Bild: Wikipedia/flickr

Den ikoniska bronsstatyn
"Non-violence" av
Carl Fredrik Reuterswärd



FN-byggnaden i
New York



Generalförsamlingen i
FN, Assembly hall

Många har också irriterats över den förlamande byråkratin, och även att man regelmässigt döljer anklagelser om korruption, droghandel, sexuella förgripelser, och prostitution.

En händelse på sistone var då den svenska FN-chefen för mänskliga rättigheter Anders Kompass avslöjade i en rapport hur soldater under FN-flagg hade begått sexövergrepp på barn i Centralafrikanska republiken. Men i stället för att ta tag i problemet hemligstämplades rapporten och Kompass stängdes av från sitt jobb och sattes under utredning där hans uppgifter ifrågasattes. Han avgick sedan då han "inte längre vill arbeta i en organisation som inte tar ansvar". Han är också kritisk mot hur medlemsländerna använder FN, i synnerhet Säkerhetsrådet, som ett politiskt redskap.

En annan sak som inte förbättrar demokratin i FN är VETO-rätten. Fyra av de fem första medlemmarna (U.S.A, Frankrike, Storbritannien, Sovjet, och Kina) krävde att alla 5 skulle ha VETO-rätt; inget VETO, inget FN. Många länder utan VETO-rätt ogillade idén att de fem stora kunde undgå den demokratiska processen. De permanenta staterna har också lagt beslag på de höga posterna kring generalsekreteraren.



Du kan lyssna
på artikeln här



FN:s militära personal utlånas av nationella arméer runtom i världen. All militär personal som arbetar under de blå hjälmarna är först och främst medlemmar av sina egna nationella arméer, och ställs till FN:s förfogande av sina egna regeringar. FN har ingen egen militär styrka eller armé.

Multinationell militärparad i Paris



Idag finns det mer än 121 780 militärer och poliser från över 110 olika länder i FN:s tjänst. De största bidragsländerna för polis, militära experter och trupper är Bangladesh, Etiopien och Indien. Den största nordiska bidragsgivaren är Finland med totalt 339 tjänstgörande i trupper eller polispersonal. Sverige bidrar med 267, Norge med 87 och Danmark med 46 personer.

I oktober blev Antonio Guterres från Portugal vald till ny generalsekreterare efter Ban Ki Moon. Han kommer att få en tuff uppgift med att vända en negativ spiral av kritik och förtroende. För enligt en Opinionsundersökning utförd av Gallup har folks tilltro på FN:s kompetens sjunkit under åren.

För ett FN behövs ju i en kaosartad värld, frågan är bara på vilket sätt. 193 länder med olika agendor borgar för problem, även om alla officiellt har samma målsättning.



Att vara FN-soldat

Intervju och text:
Rebecca Sundgren/
Jacob Argelius



Under arbetet med vår artikel om FN råkade vi få reda på att Daniel Renco som jobbar inom AMF, har varit FN-soldat. Så det föll sig naturligt att det blev en intervju om hans tid på Cypern. Vi undrar varför han valde att bli soldat?

- Från början så gjorde jag lumpen och det var ju på plikt, man mönstrar och blir inkallad. Efter militärtjänsten fick vi information om FN-tjänst. Vi var några stycken i gänget som sökte för att det var spännande såklart; man var ung och det var lite äventyr att åka ut i världen på uppdrag, och kan man sen göra nytta för andra människor på plats så är det ju bra, tycker jag.

Vad var din uppgift?

Jag låg som chaufför, i två missioner var jag i princip bataljonchefens privatchaufför. Jag ingick även i transportplutonen och vi körde en massa olika förnödenheter ut till manskapet ute i fält; grabbarna skulle ju ha mat, dricka och material för sin tjänst.

Hur många var ni totalt?

Från Sveriges del så tror jag vi var drygt 400 man, och totalt så tror jag vi var närmare 2500 soldater på ön i uppdraget.

Bild: Christian Ulf



Fanns det styrkor från andra länder bland er?

På Cypern var vi fem olika nationaliteter som hade de större ansvarområdena; England, Kanada, Österrike, Danmark och Sverige. Sen fanns där folk från andra länder som Finland, Irland, Jamaica, mindre enheter som kanske var i specialtjänst och befattningar; både militärpolis och civilpoliser.

Hur länge var du FN-soldat, och var var du?

I tre omgångar, sammanlagt 22 månader av mitt liv, har jag gjort utlandstjänst. Den svenska bataljonens högkvarter var förlagt i Larnaca på Cypern.

Sverige har varit på Cypern sen tidigt 60-tal till -87. Sista bataljonen blev den jag var med på, då vår regering konstaterade att parterna inte varit intresserade av att riktigt lösa konflikten.

Det låter hemskt men det är mycket som spelar in. Skulle konflikten lösas och all FN-personal försvinna, ja "då blir vi arbetslösa" tänker man. Det är så många som lever på FN.



Daniel Renco tänker tillbaka.

Tänk att 2500 penningstinna unga killar har en lön att spendera; anhöriga kommer dit på besök, hotell, restaurang, hyrbilar, business, business, business. Det är ju en jätteapparat runt detta. Det är även kontrakt med lokala leverantörer på Cypern, kylskåp och bilar och annat. Det är klart att det inte är så intressant att ta bort det.

Kände du någon som omkom i någon konflikt?

Under min tid där var det två killar som omkom. Den ene dog i en elolycka, den andre körde av vägen på motorcykel. Det var ju inte i någon konflikt i stridens hetta men farligt nog ändå.

Vad krävs det för att vara en FN-soldat?

Du måste ha gjort lumpen, och du ska ha en viss mental styrka och god fysisk form. Man ska ha en fläckfri bakgrund, inga prickar i brottregistret.

Har du någon kontakt med arbetskamraterna du hade då?

Ja, några stycken. Det är också en årlig återkommande veteranträff utanför Halmstad. Jag har varit där 2 gånger och nu senast i år var det 700 veteraner som träffades där. Man går omkring på området och hälsar på likasinnade och så står man plötsligt öga mot öga med en kompis du inte sett på 20-30 år, det är jättehäftigt, och du tar upp tråden som om det var igår.



Lyssna på artikeln här

Helsingborgs nya vattentorn

Visste ni att Helsingborg kommer att få ett nytt vattentorn? Det visste inte vi heller när vi snubblade över uppgiften, så vi ville givetvis ta reda på mer om ett blivande landmärke i Helsingborg. Var, när, hur och varför undrar vi. Mats Henriksson, specialist på dricksvattendistribution på NSVA berättar.

- Vi byggde en hydraulisk modell över Helsingborgs vattennät, och med hjälp av den tog vi fram vad vi borde göra för framtiden för att säkra vattenförsörjningen, berättar Mats. Det blev en rapport 2007, där vi bland annat sa att vi skulle bygga ett nytt vattentorn, så tanken har funnits i nästan 10 år.

I den rapporten sa vi också att vi skulle bygga nya huvudvattenledningar här i stan, så vi har byggt från Örby vattenverk upp efter Österleden fram till Filborna trafikplats 2 och in till Fredriksdals vattentorn, samt upp till Biltema på Berga. Så de nya huvudledningarna ligger i backen och är i drift.

Förutom huvudledningar och vattentorn så skulle vi jobba med tryckzoner. Fredriksdals vattentorn är det som ger trycket i kranen. Om du bor i ett område som ligger högt, som Maria Park, kan trycket bli lite lågt. Då får man ha lokala pumpar för att hjälpa till lite. Det här med tryckstegring i Maria Park var det sista vi jobbade med. Och nu är vi framme vid det sista då, att bygga ett vattentorn.



Intervju och text:
Fredrik Bernhoff/
Rebecca Sundgren
Bild: NSVA/SIA Media



Mats Henriksson, NSVA

Varifrån kommer då inspirationen till det nya vattentornet?

Vi bad tre arkitektkontor att ta fram förslag på hur det skulle kunna se ut, och det var Wingårdhs förslag som vi tyckte var mest spännande. Det för ju tankarna till romarna som byggde akvedukter där vatten leddes till städerna. Jag tycker det ser ut som en modern variant av en akvedukt, fast det är ju en ring och inte en linjär akvedukt.

Den är ju ganska magnifik, men ändå väldigt enkel med en slät yta av ljus betong. Det blir en ring som är 90 meter i diameter, själva ringen är 6 meter bred, och tornet kommer att vara 40 meter högt. Vattnet kommer att finnas i ringen, och höjden ligger mellan 78-84 meter över havet. Den är nog ganska unik, jag tror aldrig det byggts något sådant i världen, nånsin, så det är ju lite spännande.

När det är färdigt kan man gå inne i ringen, det blir en gräsyta där. Och som ni ser av bilderna ser den rätt häftig ut där den står vid Österleden.



Det är Gerth Wingårdhs arkitektkontor som har ritat nya vattentornet.

Placeringen är bra ur tre synpunkter; de nya huvudledningarna och den här platsen ligger nära Österleden så vi behöver inte bygga en massa extra nya ledningar för att knyta ihop det hela.

Sen ligger den här markytan högt, och ju högre du kan placera ett vattentorn ju lägre behöver man bygga det. Hade vi haft ett berg som var 78 meter högt hade vi bara kunnat lägga det på berget så hade vi varit på rätt höjd. Så vi vill bygga det nästan där det är ganska högt. Och till slut så är det stadens mark vilket underlättar.

Du kan se hela intervjun här



Helsingborgs nya vattentorn forts...

Hur lång tid beräknar ni att bygget ska ta?

Vi tror att det kommer att ta ungefär 2 år. Vi sitter just nu och upphandlar vilken entreprenör som ska få bygga det, det vet vi efter nyår. Då går vi igång med detaljprojekterandet, att ta fram alla ritningar för det här, så kanske i slutet av 2017 kan man börja bygga lite, eller så blir det 2018-19.

Vilka funktioner har varit viktigast i utformningen av det nya vattentornet?

Det har varit att insidan ska vara lika snygg som utsidan. Med det menar jag att utsidan gestaltar ju så att den blir vacker, men insidan ska också vara vacker hydrualiskt, alltså att den funkas så bra så att vattnet omsätts och inte blir gammalt, så vi säkerställer vattenkvalitén. Det ska också vara en arbetsplats, en säker anläggning med låga driftskostnader, så insidan lägger vi lika mycket kräm på som utsidan.

Utsidan har ju Wingårdh jobbat med, men ingenjörer får ju också jobba med insidan. Det har också varit viktigt att det blir ett landmärke, någonting man kan vara stolt över när det är färdigt.

Och för oss som VA-människor, det är roligt för oss att visa vår verksamhet, vanligtvis gräver vi ju ner allt 1,5 meter under backen, det syns ju aldrig, allt vi gör, alla mil ledningar vi lägger. Det här blir ju då nånting som faktiskt syns och påminner om vatten i och med att det ser ut som en akvedukt.

Hur många liter vatten kommer att rymmas i det nya tornet jämfört med det gamla på Fredriksdal?

Det nya tornet blir lika stort som det gamla, så 7000 kubikmeter vatten, dvs 7 miljoner liter. Vattnet kommer att finnas i ringen, men det blir även två lågvattenreservoarer på marken nedanför tornet på 4000 kubikmeter i varje, så det blir totalt 15 miljoner nya liter som vi bygger. När vi byggt färdigt kommer vi att ha 22 miljoner liter i reservvolym om något skulle hända.

I HBG ligger förbrukningen på strax över 40 000 m³ per dag, alltså 40 miljoner liter. Det är alltså allt i HBG, du o jag, skolor, industrier. Snittet i Sverige är ca 160 l person/dygn.

Hur kommer då helsingborgarna att påverkas av det nya bygget?

Det nya tornet byggs ju för att öka säkerheten i systemet och för att möjliggöra en framtida expansion av Helsingborg. Så när du öppnar kranen när nya tornet är i drift kommer det inte märkas någon skillnad, för det nya tornet har samma tryck. Vi kommer att ha mycket säkrare dricksvattenförsörjning om nåt skulle hända.

Vad kommer att hända med det gamla vattentornet?

Det är byggt 1962, så det kommer att stängas för att renoveras, och när det är gjort ska det tas i drift igen, både det nya och det gamla tornet kommer att jobba tillsammans i framtiden.



SKROCK

Text: Christina Bergström



Med skrock avses osofistikerade former av vidskepelse, föreställningar om att vissa vardagliga händelser kan ha övernaturlig effekt, termen används ofta nedsättande.



Skrock är inte lika detaljerad och seriös som folktro. Skrock går oftast ut på att visst dagligt beteende skulle påverka väder eller ge tur eller otur, särskilt inom sjöfart, jakt, fiske och jordbruk. Det är lätt att avfärda skrock som dumheter. Men var kommer föreställningarna ifrån?



Lyssna på artikeln här

Fredag den 13:e, är enligt skrock en otursdag. Det finns flera olika teorier varför vi har fredagen den trettonde som en otursdag. Talet 13 betraktas som ett magiskt tal inom folktro och magi.

Rädslan för talet 13 går tillbaka till tiden före kristendomen, även om det också kan relateras till att Jesus och hans lärjungar är 13 vid bordet vid sista nattvarden och Judas som den 13:e förråder Jesus. Det skulle innebära till att om man är tretton vid bordet tror man att någon kommer att dö.

Antika trolldomsböcker visar också att talet användes i förbindelse med olika formler och förbannelser som riktade sig mot underjordiska makter.

Katter anses vara ett magiskt djur. Enligt gammal folktro tyckte man att det var något demoniskt över katter, kanske också beroende på att katter är nattdjur, och de onda krafterna är mest aktiva i mörker.

En vanlig föreställning var att katten förvandlades till häxa när den blir gammal. Omvänt kunde häxor förvandla sig till katter, även djävulen visade sig ibland som en katt. För att bryta denna förtrollning spottade man och sa tvi.



Bild: Wiki common/SIA Media



Om du slår sönder en spegel drabbas du av hela sju års olycka, sägs det. Olycka som t.ex. sjukdomar. Det beror på att spegelbilden är din själ, och om spegeln krossas, så krossades även din spegelbild och själ. Lösningen är att kasta lite salt över axeln. Ett vanligt förekommande knep för att avvärja olycka. Tanken med detta är att djävulen ska få saltet i ögonen så att han inte kan se mer - och därmed inte kunna ställa till med mer elände och olycka.

Saltet betraktades som magiskt och kunde bota sjuka. Att välta ett saltkar medförde olycka och sjukdom. Detta då salt var värdefullt och under flera hundra år enda sättet att förvara mat under vintern.

Nyckeln var ett gott magiskt skyddsmedel. De får inte läggas på bordet. Enligt en vida spridd uppfattning medför det otur. En möjlig förklaring är att nyckeln, som ansågs besitta hemliga krafter, missaktades genom den ovarsamhet man visade den.

Peppar, peppar, ta i trä är frågan om en avvärjande rit: man vill hindra en farlig övernaturlig verkan av något man sagt. Träets roll är oklar, men den mest troliga förklaringen är att det syftar på Kristi skyddande kors. Pepparn innebär att man strör avskräckande kryddor på sin lycka för att inte locka det onda.

Att gå under en stega innebär otur. Den beror på att om man gick mellan stegen och väggen bröt man triangeln, som var en tidig kristen symbol för treenigheten, dvs Fadern, Sonen och den Heliga Ande.



SIA-verksamheterna då, nu och snart

Inom Anpassad Arbetsverksamhet finns det tio olika dagliga verksamheter, (LSS), samt många deltagare som är ute i praktik. Dessa verksamheter kallas också för SIA-verksamheter, där SIA står för Steget Innan Arbete. Totalt finns det ca 160 deltagare inom verksamheterna och ute i praktik, och ca 35 anställda inom SIA.

Nu vid årsskiftet kommer hela SIA-delen att övergå till Vård- och omsorgsförvaltningen från att ha funnits i Arbetsmarknadsförvaltningen, tidigare Utvecklingsnämnden i närmare 20 år. Under denna tid är det Ingrid Olin-Månsson, enhetschef, som styrt skutan med både hjärta och hjärna. Och verksamheten har utvecklats mycket genom åren till ett arbetssätt som ligger i framkant. Vi fick en pratsund med Ingrid om hur hon känner inför övergången.



Ingrid Olin-Månsson

Hur kändes det för dig när du fick beskedet om övergången?

Jag blev väldigt besviken, för att jag tycker att den här verksamheten ska tillhöra den delen av kommunen där man jobbar mot arbete, sysselsättning och inte gentemot vård och omvårdnad. Det finns de personer som behöver vård och omvårdnad, men inte de personerna som finns inom AMF. Nej, det var inget roligt besked.

SIA-verksamheterna har länge funnits inom AMF, hur känns det nu att lämna över till VOF nu efter nyår?

Man får ju hoppas att det blir bra, men min största farhågan är väl att verksamheten inte kommer att fortsätta drivas på samma sätt. Det kan säkert finnas vinster också, det gäller bara att hitta dem, se dem.

Du kan se hela intervjun här.



Vad blir den största förändringen för dig efter övergången?

Intervju och text:
Fredrik Bernhoff
Bild: SIA Media



Hela mitt liv efter jag slutade skolan har jag jobbat med personer med funktionsnedsättning, och det är rätt många år. Det kommer jag att sluta med, den sista dagen blir ju den 31/12 2016, så det kommer nog att kännas konstigt, jag försöker låta bli att tänka på det.

Hur länge har SIA-verksamheterna funnits inom AMF?

Arbetsmarknadsförvaltningen hette tidigare Utvecklingsnämnden, och där fanns det en verksamhet som hette Arbetscentrum, och dit gick SIA-verksamheten jag tror det var 2000. Då tyckte vi att det var jättebra att tillhöra en verksamhet där man pratar arbete och inte hemmadagar och så.

Vilka för- respektive nackdelar ser du med övergången?

Jag har väldigt svårt att se några fördelar faktiskt. Det låter hemskt, men det är min absolut personliga åsikt. Det kan säkert bli fördelar för personalen med utbildningar inom funktionshinderområdet, för det finns säkert ett större utbud inom VOF. Så det kan ju bli vinster också, jag är ju lite egoistisk och tänker på det som jag varit med om att bygga upp.

Anpassad Arbetsverksamhet kom 2:a i Helsingborgs tävling om hälsofrämjande arbetsplats 2013.



SIA-verksamheterna forts...

Varför väljer du att inte följa med till VOF?

Det är så att jag är snart pensionär, och ska jag gå med över till VOF så får jag lära mig nya datasystem, jag får nya kollegor, jag får ett nytt sätt att jobba. Jag kände att jag ska jobba 1-1 1/2 år till, då är det bättre att någon annan tar över verksamheten som är positiv till den här utvecklingen, för det är ju inte jag, och då kommer jag inte heller att göra ett bra jobb.

Hur tror du lagen om valfrihet kommer att påverka verksamheterna?

Det tycker jag låter jättebra, för jag tycker att det är så vi jobbar. Deltagarna blir presenterade de verksamheter som vi har att erbjuda, har man egna tankar och idéer att prova något annat försöker vi alltid att verkställa det. Det är ju lite så vårt tänk är. Valfrihet är att det ska bli fler dagliga verksamheter i Helsingborg som privata företag ska starta, och det kan säkert bli hur mycket bra som helst av det. Jag hoppas att det blir jättebra för alla, men jag hoppas också att någon fortsätter att jobba med att man ska få anställning och inte bara ha daglig verksamhet.

Vad kommer du då sakna efter din tid här som verksamhetschef på SIA?

Ja det vågar jag inte ens tänka på, börjar jag tänka på det tror jag att jag börjar gråta så att nej, vi tar det sen!

Finns det då nåt speciellt minne från din tid som enhetschef?

Alltså jag har ju jättemånga minnen, både roliga och tråkiga. Jag har ju varit med om att starta upp rätt så många verksamheter men också varit med om att lägga ner verksamheter när det inte har fungerat eller att företaget man är på förändrats. När vi drog igång Pio Forma där man gjorde handgjort papper var det lite speciellt, för det var en helt annan värld, en helt annan verksamhet som vi sen tyvärr fick lägga ner på en politiska beslut. Ja, det finns många minnen, jag hade behövt tänka lite så hade jag nog kunnat lista dem.

Hur ser dina egna framtidsplaner ut?

Jag kommer att jobba kvar på AMF, med vad är inte klart, men jag kommer att jobba inom området arbetsmarknad. Och jag hoppas att det jag jobbat med under alla år kan tillföra någonting de sista åren jag ska jobba kvar på AMF. Jag hoppas också att det blir bra för alla dagliga verksamheter som går över, jag kommer säkert att springa och kolla er, följa er på Facebook, och det är kanske där jag ska skriva mina minnen. Det kanske jag ska ha som uppdrag 2017, att skriva minnena på min facebook.

Det var allt, om du inte har något mer du vill säga?

Jag har säkert mycket mer att säga, men jag ska nog vara tyst nu, så tack ska du ha.

AnA reste till Berlin för prispengarna, nedan studiebesök på Mobidat samt en middag på restaurang



Bilder från AnA:s olika aktiviteter.



Arbete varvas med aktiviteter på internatet, här en glad graffittimålade enhetschef.



Till vänster AnA i arbete på ett årligt internat

Nedan bjuder Ingrid personalen på grillfest hemma hos sig



ET TU VERITAS ?

EN LITEN STRIDSSKRIFT OM SANNING

“Vi älskar våra vänner, men måste älska sanningen mer”- Sokrates (lätt parafraserad av Jacob Argelius).

Vilket år det har varit hitintills, 2016. Gorillakonspirationer, Clownskräck, och en av de mest splittrande presidentvalen under vår livstid i USA. I mitt dagliga liv har diskussioner om många av årets skandaler och nyheter kommit upp på tal, både bland mina vänner och på internetforum.

Kära läsare, har ni nyligen funnit er själva i en konversation med en vän där sanningen verkade mer som ett Damoklessvärd¹ än ett nödvändigt och välkommet verktyg? Våra mänskliga instinkter som sociala djur värderar våra vänskapliga band väldigt högt; om att säga sanningen skulle skada våra band så har få människor något problem med att kasta sin integritet mellan banden och den (till synes) livsfarliga sanningen.

Nu låter kanske detta väldigt dramatiskt och anklagande men förstå att detta är något som alla har gjort, gör, och kommer att göra igen (ja, även de bästa av oss). Små vita lögnare som hindrar skrämor på det gyllene bandet mellan er är varken överraskande eller elakartade men om du gång på gång märker att du undviker viktiga sanningar bör du undersöka karathalten på tidigare nämnda band. Om någon undviker sanningar i tron om att det oreparabelt skadar mig att höra det ser jag detta som en grov förolämpning och jag inbjuder er alla att göra detsamma. Har vi sjunkit så lågt att vetskap om verkligheten sårar oss, som en Lovecraftaktig² realisation för de svagsinta?

Dagens Zeitgeist³ uppmanar gemene man att säga till om någon i hans närhet uttrycker sig sexistiskt, rasistiskt, eller xenofobiskt; i andan att inte låta “problematiskt” eller “skadligt” språk frodas. I samma anda föreslår jag att vi säger till när folk uttrycker sig problematiskt gällande verkligheten vi alla delar. Om en vän upprepar felaktiga plattityder om ett ämne du känner till, var inte rädd för att rätta hen; de kan mycket väl vara klanderfria i sin upprepning men du är desto mer klanderfri i din rättning så låt de inte skuldbelägga dig.

Sök ut sanningar trots att de gör ont, sök ut dem just för att de gör ont. Se inte “fiendens” information som ett hot som ska tystas, slå istället tillbaka med bättre information, bättre argument och logik, bättre empiri. Sanning kan aldrig besegras av sanning, bara falskhet kan besegras av sanning. Det som kan förgöras av sanning, bör.

En av de största fienderna i kampen att få fram sanningen är Dunning-Kruger-effekten. Det krävs kompetens för att känna igen kompetens; man överskattar sin kunskap och känner inte igen expertis. Denna effekt gör sig starkt påmind inom filosofi; om en människa inte studerat kemi eller medicin är hon villig att lyssna på expertisen hos någon som har, däremot tror alla att de greppar logik, reson, och empiri, vare sig de har studerat det eller inte.

Hela denna diatrib⁴ kommer att minimeras, ignoreras, och förglömmas av majoriteten av läsare men kanske inte för dig, kanske inte för dig som just nu känner igen dig i de tidigare liknelserna, du som värnar om sanning mer än du värnar om vänskaper som inte tål sanning. Majoriteten av människor kan inte skapa egna argument (d.v.s. förstå och använda logik på ett kompetent sätt), majoriteten av människor har inga principer (kostnad/vinst analyser är allt som räcker för dem), och majoriteten av människor lystrar till självsäkerhet och auktoritet p.g.a. ovannämnda oförmåga att hitta och granska sanning.

George Carlin uppmanade att tänka på hur dum gemene man är, och sedan inse att hälften är dummare än det (Ännu en gång parafraserat av undertecknad).



Jacob Argelius, artikelförfattare

Lyssna på krönikan här

1. Damoklessvärd betyder: osett, men överhängande hot.
2. Howard Phillips Lovecraft var en skräckförfattare i Providence, Rhode Island, USA som var aktiv i början av 1900-talet. Han skrev mycket om utomvärldsliga monster vars existens driver folk till vansinne om man ens förnimmer dem. “Det finns saker som människan inte var ämnad att veta”.
3. Zeitgeist (bokstavligt “tidsanda”) är ett Tyskt begrepp som refererar till den gemensamma inställningen som folket håller gällande olika ämnen.
4. En diatrib är en aggressiv och kritisk text.

Utställning



På SIA Media finns det många kreativa personer, och detta har resulterat i flera utställningar på olika platser i stan. Förutom en utställning på Skatteriet av en Rebecca (Persson), har nu senast vår andra Rebecca (Sundgren) haft utställning på Drottninghögskans bibliotek.



Lyssna på artikeln här

Det ena leder ju som bekant till det andra, och i detta fallet blev det väldigt bra. Rebecca fick lov att hänga upp några tavlor på Drottninghögskans Bageri. Det resulterade inte bara i att hon fick sina tavlor sålda, utan personer från Drottninghögskans bibliotek var och fikade, såg hennes tavlor och undrade om hon kunde ha en utställning i samband med FN-dagen. Det kunde hon, och det blev en lyckad utställning där 10 av tavlorna såldes redan på vernissagen.

Nu har hon tagit ner utställningen och bytt tavlor på bageriet. Nu tar hon också beställningar på tavlor efter egna önskemål. Så man kan ju säga att det blev bra resultat efter att ha hängt upp några tavlor.

Nedan kan ni se en intervju med Rebecca, då utrymmet här inte tillät att skriva ner den.

Till höger tavlorna *The World* och *Earthdance*.



Rebecca 2016

Nedan till höger Micke på Rebeckas utställning

Du kan se hela intervjun med Rebecca här



Text&bild:
SIA Media



Text&bild:
Kestin Stöckl

Integration



Torsdagen den 6 oktober arrangerades AKTIVITETSDAGEN för 4:e året i rad. Stora delar av stans föreningsliv fanns då på plats på Idrottens Hus för att berätta om vad de gör och hur man kan engagera sig.

Aktivitetdagen är speciellt avsedd för nya invånare i staden men även för alla helsingborgare som vill veta mer om Helsingborgs föreningsliv. Det fanns också möjlighet att prova på vissa aktiviteter.

35 föreningar hade anmält sig och deltagarintresset var mycket stort. Aktivitetdagen är ett samarbete mellan enhet integration och HISO

Glada kvinnor från föreningen Bosnien H. 2000 Helsingborg



Basketspelande ungdomar.



Lyssna på artikeln här

